

Förord

1 Januari 2009 bildades efter en omfattande omorganisation av den Humanistiska fakulteten en ny institution, Institutionen för språk och litteraturer, där samtliga främmande språk som studeras vid Göteborgs universitet ingår. Som en följd därav har denna nya skriftserie skapats där vi kommer att ge ut forskningsresultat som berör ämnesöverskridande verksamhet.

Denna första bok i serien är ett resultat av en workshop som ägde rum under hösten 2009. För studenter, lärare och forskare som hade möjlighet att delta var det enormt lärorikt att på en dag kunna ta del av så många aspekter av språkstudierna. Därför bestämde vi oss för att dela med oss av denna samlade kunskap och ge ut presentationerna i bokform. Det är vår förhoppning att denna bok även väcker intresse för vidare språkstudier bland nya studenter.

Boken inleds med en kort presentation om vad det innebär att läsa (främmande) språk på universitetet och vilka delar av språkvetenskapen som berörs i processen att lära sig främmande språk. Sedan kommer olika tillämpningar på olika språk som det studeras och forskas i vid den nya institutionen: från klassiska språk (fornkyrkoslaviska, grekiska, latin) till moderna, och bland dessa från större eller mindre världspråk med indoeuropeiska rötter såsom engelska, franska, italienska, nederländska, ryska, spanska eller tyska, till språk som ur vår horisont är mer avlägsna, såsom japanska eller afrikanska språk.

Språk är grunden för den mänskliga kommunikationen och kunskap i främmande språk är grunden för kommunikation över kulturgränserna. Vi kan knappast påstå att vi förstår andra kulturer utan att närma oss deras språk. Och när man väl börjar läsa språk blir man så fascinerad att man bara vill lära sig mer och mer. Välkommen till denna fascinerande värld!

GUNHILD VIDÉN
prefekt

KEN BENSON
stf prefekt
viceprefekt för forskning