

Tillsatta tjänster.

Till folkskollärare: vid Tomteborg i *Björnlunda*, Sdm.: F. Forsberg i Vadsbro; vid Hammar i *Ingelstorp*, Krst.: A. Håkansson i Lunnarp; vid kyrkskolan i *Mörnum*, Blek.: E. N. Jönsson i Gustavstorp; vid Lugnet i *Skagershult*, Örb.: G. Andersson i Asby (enhälligt).

Till e. o. folkskollärare: i *Finspång*, Östg.: I. Sandén i Norrköping; i *Skellefteå landsförsamling*: R. Lundmark; i *Uddevalla*: N. Bodin.

Till e. o. folkskollärarinnor: i *Djursholm*: Ebba Klinga i Marma; vid Österberg i *Ovansjö*, Gvib.: Svea Andersson i Åhus; i *Boden*: fru Anna Gudmundson.

Till vik. folkskollärare och organist i *Karlsborg*, Skb.: E. Dahlström i Göteborg.

Till vik. folkskollärare: vid Hundsjön i *Överhuleå*, Nbt.: J. P. Juhlin; i *Ovansjö*, Gvib.: E. A. Engström i Badelunda; i *Uddevalla*: A. Jönsson; i *Finspång*, Östg.: G. Karlsson i Länna; i *Juckasjärvi*, Nbt.: Hj. Lovén i Luleå och P. Lidén i Sollerö; i *Kalmar*: A. Göransson; vid Forsbacka i *Valbo*, Gvib.: A. Eriksson i Sandviken; vid Dammen i *Tensta*, Upps.: E. Lövgren i Skyttorp; i *Hille*, Gvib.: L. B. Pettersson och D. Lundvik; i *Sura*, Vstm.: H. Nilsson i Munka-Ljungby, A. Dohlitz i Strängnäs och P. L. Delldén i Tännäs; i *Valdemarsvik*, Östg.: Hj. Hagström i Rönninge; vid Boda i *Norrby*, Vstm.: A. Stårneman i Västerås; i *Forsa*, Gvib.: E. Johansson i Stockholm och K. S. Lehman i Svartvik.

Till vik. folkskollärarinnor: i *Stocksund*, Sth.: Emmy Hall i Strängnäs; i *Lit*, Jmt.: Eva Johansson i Vittangi och Emma Jönsson i Husås; vid Nyåker i *Nordmaling*, Vbt.: Hilda Rundquist i Umeå; i *Bollnäs*, Gvib.: Ester Åkerman i Björktjärna; i *Forsa*, Gvib.: Karin Lundström i Stockholm och Ingeborg Eriksson i Njutånger; i *Kalmar*: Carin Carlsson, Viola Edvall och Anna Nilsson; vid Inbyn i *Överhuleå*, Nbt.: Dagmar Berglund; vid Abisko i *Juckasjärvi*, Nbt.: Emmy Andersson i Växjö; i *Avesta*, Kpb.: Helga Froberg i Forshaga.

Till biträdande folkskollärarinnor: vid Skromberga i *Ekeby*, Mlm.: Dora Dencker i Landskrona; i *Över-Selö*, Sdm.: Edit Lundström i Nyland.

Till lärarinnor vid mindre folkskolor: vid Marbäck i *Norråla*, Gvib.: Anna Söderlind i Bjuråker; i *Nordmaling*, Vbt.: Ester Engman, Dagmar Strömberg och Naima Englund; i *Valbo*, Gvib.: Tekla Magnusson i Gävle; i *Skellefteå landsförsamling*: Emilia Andersson, Judit Schelin, fru Berta Karlsson och fru Svea Kågström; vid Lund i *Askersunds landsförsamling*: Maria Johansson i Sund; vid Ormhult i *Hallsberg*, Örb.: Maria Persson i Himmata; vid Bissjön i *Lövånger*, Vbt.: Signe Sundqvist i Selet; vid Gäddegöl i *Eringsboda*, Blek.: Anna Eurenus i Karlskrona.

Till småskollärarinnor i *Stocksund*, Sth.: Selma Vallén i Enebyberg; i *Östertälje*, Sth.: Tyra Holmén; vid Hedensbyn i *Skellefteå landsförsamling*: Vilma Andersson i Björnscholmen; vid Nyåker i *Nordmaling*, Vbt.: Marta Rönnmark i Rundvik; vid Lundby i *Över-Selö*, Sdm.: Isa Ernström i Tillinge (11 sökande); i *Kalmar*: Elna Olsson; vid Haga i *Husby-Oppunda*, Sdm.: Anny Broström i Tumba; i *Karlsborg*, Skb.: Alma Christerson i Lund; i *Ovansjö*, Gvib.: Elsa Andersson och Anna Karlsson; vid Vadbacken i *Uddevalla*: Signe Hansson; i *Häverö*, Sth.: Ellen Persson i V. Vram och Anna Andersson i Harplinge; i *Hammarlöv*, Mlm.: Irma Lagerstedt i Malmö; vid Flerohopp i *Madesjö*, Klm.: Ellen Petersson i Nättraby; vid Bärsta i *Stigtomta*, Sdm.: Anna Öfverberg i Forsa;

vid Växjö i *Bollnäs*, Gvib.: Frida Persson i Sjögrå.

Till lärare vid *Åkerbrukskolonien Hall*: folkskolläraren A. Hansson i Bjursås.

Till lärare vid kommunala mellanskolan i *Mjölby*, Östg.: Tora Hammarström, Sven Pählman, Maria Lundgren, rektor Netz, Erik Engberg, Nils Nilsson, Ingeborg Barr.



K. F. Læstadius.

Adjunkten vid Umeå folkskoleseminarium *Karl Ferdinand Læstadius* har avlidit å Umeå lasarett.

L. var född i Haparanda 1866, tog studentexamen vid Umeå läroverk 1885, inskrevs samma år vid Uppsala universitet, där han blev fil. kand. 1889 och fil. lic. 1895. Genomgick därpå provår vid Södermalms läroverk i Stockholm, tjänstgjorde vid privatskolor i Stockholm höstterminen 1897, var vik. lektor vid Södermalms läroverk 1898, vik. kollega vid Skellefteå läroverk 1899—1901, extra lärare vid Härnösands läroverk 1901—1904, vik. adjunkt därsammastädes läsåret 1904—1905 samt utnämndes till adjunkt vid Umeå folkskoleseminarium 1904.

Hängiven sitt lärarekall och i besittning av djupgående kunskaper, blevo hans lektioner synnerligen värdefulla. Föreläsningrörelsen inom Västerbottens län är i den omfattning den nu nått hans verk mer än någon annans. I undersökandet, samlandet och vårdandet av Västerbottens fornminnen var han outtröttlig. För det kommunala togs hans förmåga och arbetskraft i anspråk under några års ledamotskap i stadsfullmäktige. L. idkade också en flitig författarverksamhet och strödde omkring sig artiklar i skilda ämnen. Under de sista åren prägsade dock den allt hårdare sjukligheten hans förr vittfamnande verksamhet inom allt trängre gränser. Han lämnade den ena uppgiften efter den andra, och under senaste vårtermin nödgades han också stanna borta från sitt kära seminarium, dit han till sorg för elever och kamrater aldrig fick återvända.

Närmast sörjes den bortgångne av maka och fyra barn.

M. H. Berggren.

I sitt hem i Mala har förre folkskolläraren *Matte Henrik Berggren* avlidit. Född i Brösarp, Mlm., 1826, var han sergeant vid Skånska dragonregementet, innan han vann inträde vid Lunds folkskoleseminarium, där han sedan tog folkskollärarexamen. Han tjänstgjorde först i Degeberga och erhöll därefter ordinarie anställning i Vinslöv, Krst. 1881 avgick han med pension. Utom skolverksamheten ägnade han sig ock åt andra värv. Så var han en av stiftarna av Kristianstads traktatsällskap, vars sekreterare han under många år var. Vid ett tillfälle under sin läraretid hade han icke mindre än fem hemman. Gift 1855 har han med sin efterlevande maka firat såväl silver-, guld-, diamant- som järnbröllop.

C. Hallgren.

Den 13 aug. avled i sitt hem i Fifiered, Skb., folkskolläraren och organisten i församlingen *Carl Hallgren*. Född 1839 tog H. folkskollärarexamen vid Göteborgs seminarium vid 20 års ålder, varefter han avlade organist- och kyrkosångarexamen i Skara 1863. År 1866 sökte och erhöll han de före-

nade folkskollärare- och organisttjänsterna i Fifiered, där han sedan verkade i omkring 35 år, då han avgick med pension. Under sin krafts dagar var H. en synnerligen dugande lärare, och han tillvann sig i hög grad sina församlingsbors förtroende. Han var socknens juridiska biträde, auktionsför rättare, de omyndigas förmyndare m. m., i många år socknens kommunalordförande o. s. v. Då Fifiered i början på 1900-talet fick egen poststation, blev H. dess föreståndare.

B. Ohlsson.

Förre folkskolläraren *Bengt Ohlsson* i Lomarp, Vinslöv, Krst., har vid 75 års ålder avlidit. Genom trägna studier hade han förvärvat sig gedigna kunskaper. Han utgav från trycket under titeln »Från flydda dagar» en samling skildringar från hembygden; han var därjämte livligt intresserad för schackspel och ansågs på 1870-talet som en av Skandinaviens skickligaste schackspelare. Han efterlämnar maka och två barn.



Genvägar vid huvudräkning. Över 4,800 systematiskt ordnade uppgifter i huvudräkning för skolor och självstudier av *N. Ad. Berge*, lärare. P. A. Norstedt & Söners förlag. Pris 85 öre, facit 35 öre.

Ganska allmän och säkert fullt berättigad är den klagan, att huvudräkning allt för litet övas i våra skolor. Och dock är tydligtvis färdighet i huvudräkning särskilt för folkskolans lärjungar av den allra största praktiska betydelse. Orsakerna till den överklagade bristen kunna vara flera. Vi skola här vidröra blott en enda, som utan tvivel spelar en ingalunda oviktig roll; och det är den allmänt rådande bristen på insikt i de olika talens egenskaper såsom varande antingen primitiv eller sammansatta tal samt dessa senares upplösning i faktorer. Det är särskilt i avseende på denna punkt, som det härmed anmälda arbetet är värt beaktande. Helt visst skulle huvudräkningen i skolan avsevärt främjas genom att denna sak mera än som i allmänhet torde ske blev uppmärksammas vid undervisningen. Och i detta avseende lämnar hr Berges arbete läraren en god hjälp, varför det ock förtjänar rekommenderas till användande.

Nordens flora av professor *C. A. M. Lindman* i ny, betydligt tillökad upplaga. Wahlströms & Widstrands förlag.

När första upplagan av detta klassiska verk av den mångsidige botanisten och vittbereste vetenskapsmannen förelåg färdig, beräknades att de då kvarvarande exemplaren skulle räcka åtminstone i tjugofem år. Att upplagan vart slutsåld redan på tio år, utgör ett värtaligt vittnesbörd ej blott om det växande intresset för botaniken inom vårt land utan jämväl om den stora