

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.  
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.  
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.  
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



*(Bt.) Ljtt.  
Folkets.*

# Dåden i Helsingland.

Tvenne trogna och sanningsenliga  
berättelser om de senaste hän-  
delserna i nämnda provins.

Den första:

## Om förbrytareligan i Delsbo

och dess förnämste man f. d. fjerdingssmannen

### Per Johansson,

kallad "KNIFVEN," hans bedrifter, fängslande  
och dömande till döden samt huru en så stor  
brottsling nu befinner sig på ångerns väg  
och fruktar det stundande straffet.

Den andra:

## Om Lönnkrögarnästet i Aifta,

innehållande fullständig beskrifning om mordet  
på hänsmannen Gavell och fjerdingssmannen  
Norén den 1 maj 1892, brottslingarnes  
gripande och deras slutliga dom.



Malmö, C. A. Anderson & Co's förlag.

70



# Förbrytareligan i Delsbo

och dess förnämste man f d. fjerding-  
mannen

**Per Johansson,**

kallad "Knifven."



\*Bv. 41  
29

MALMÖ,  
C. A. Andersson & C:s boktr.,  
1892.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Från Delsbo i Helsingland kommo i fjor upprörande berättelser om uppdragandet af en hel liga tjufvar och mördare, som en längre tid drifvit sitt ofog i trakten och hvilka hufvudsakligen röjdes genom bekännelser af en af hufvudmännen, f. d. fjärdingsmannen *Per Johanson*, kallad "Knifven", emedan han merändels användes såsom verktyg för andras illgerningar.

Redan långt förut var den s. k. "tjufbygden" i Delsbo bekant. Denna ligger ungefär en half mil från Delsbo jernvägsstation, nordvest om Stämmsjön, som faller ut i Södra Dellen. Denna trakt kallas vanligen af folket "Vest på socken" och är sedan gammalt så illa känd och så afskydd af dem som bo på "Öst på socken", d. v. s. den ärbara och hyggliga befolkningen, att ungdomen på sina gillen icke gerna tålde någon från det hållet.

Här ha emellertid under sekler brotten frodats och hopats på hvarandra; här har man köpslagit om menniskolif för några tio-

kronesedlar; här har man utbildat tjufnaden till ett handtverk, som ringaktades endast då tjuften icke lyckades.

Och först och sist ikade man lönkrögeri. Och liksom den dolda elden i en mila långsamt, omärkligt och säkert förstör veden så har det otillåtna bränvinsbrännandet så småningom bortsugit hvarje rest af moralisk känsla hos befolkningen. Lönkrögeriet är roten till det onda, den hemlighetsfulla häfstängen till alla de brott som utöfvats. Bränvinet har uppeldat och utvecklat de nedärfda mördare- och tjufanlagen, och den vedervärdiga mystik, hvori denna olagliga handel måst hölja sig, har mer och mer snärjt folket liksom i en trollkrets af styggelse.

Man kan knappast göra sig en föreställning om, i hvilken utsträckning lönkrögeriet idkats uppe i tjufbygden. Förgäfvets ha vederbörande myndigheter på laglig väg sökt förhindra det onda. "Mörkrets makter" ha haft sitt spel i djupaste löndom, hvori endast den invigde kunnat tränga in. Det har emellertid varit ganska vanligt, att den bättre delen af befolkningen i byarne omkring Stora Stämmsjön utöfvat själfhämd på lönkrögerarne. Så t. ex. lär en dylik för icke längesedan en natt ha blifvit grund-

ligt uppiskad af några kraftiga Delsbobönder. En annan gång fick en lönnkrögerska, efter flere föregående varningar, hela sin stuga nedbränd till grunden o. s. v. Det lär icke heller ha varit ovanligt, att andra brottslingar, som lagen till följd af bristande vittnesmål ej kunde komma åt, men som hvar enda menniska visste vara mördare och tjuvar, slutligen blifvit undanröjda af någon beslutsam man — eller qvinna bland befolkningen. Man berättade t. ex., att för många år tillbaka en dylik niding som under en lång tid öfvat skräckvälde i trakten, utan att kunna nås af lagens arm, slutligen dödades af en qvinna, och att då en böneskrift om hennes benådning inlemnades till k. m:t, bönemännen tillade, att hon icke allenast förtjenande nåd, utan äfven belöning för sin gerning.

Sjelfhämnd, eller rättare hämnd, har för öfrigt ingått som en betydande faktor i motiven för just de värsta brotten, Då man närmare skärskådar denna egendomliga trakt, som ligger likt en rostfläck på Sveriges karta, ett stycke mörk hedendom, oåtkomligt för kristendomens ljusstrålar, måste man ovilkorligen tänka på söderns Maffia och Camorra. Ty folket häruppe binder



hvarandra i det onda; hvem som är i vägen röjes undan af mördarehand, har någon i fyllan talat bredvid munnen, så försvinner han. En oförrätt glömmes ej; den gömmes i minnet kanske under årtal, men han eller hon, som utöfvade den, träffas alltid förr eller senare af den hämnande kulan.

Först nu har denna trollkrets af gemensam brottslighet blifvit sprängd genom de fullständiga bekännelser Per Johansson, eller den s. k. "Knifven", aflagt, icke allenast om sina egna mord och stölder, utan äfven om de oräkneliga skurkstreck, som begåtts af den mördare- och tjufliga, i hvrs sold han stått.

I sin ungdom visade "Knifven" inga tecken på att han en gång skulle bli Sveriges mest beryktade tjuv och mördare; tvärtom, han tycktes på alla sätt vara hvad man plägar kalla "en bra karl". Dessutom var han ovanligt väl utrustad både i kroppsligt och intellektuellt afseende. Under en tid tjänstgjorde han som fjerdingsman och genom sin klokhets samt sin oerhörda styrka och vighet, som gjorde honom fruktad af befolkningen, blef han flere gånger till nytta för rättens tjenare. Men så lemnade han sin befattning som fjerdingsman, började suppa,

kom ihop med lönnkrögare, drogs in i den fruktansvärda ligan, hvars moraliska uselhet, med tillhjälp af bränvinet, inom kort inympades på honom, ända tills han med hull och hår gifvit sig i ligans våld och blifvit ett blindt verktyg åt fega tjufvar och lönnmördare.

Han har erkänt tre mord och en massa stölder. Första mordet begick han på beställning af en person som hade en otillåten förbindelse med en annan mans hustru. "Knifven" dödade den äkta mannen mot ett arvode af 50 kr. När saken sedan kom i dagen, gaf den otrogna hustrun sig sjelf döden. Andra mordet gälde Johanssons egen hushållerska, en illa känd dalkulla, som han dränkte i sjön Delbo under en båtfärd. Omständigheterna vid detta mord tyckas nästan tyda på, att "Knifven" studerat August Blanchés roman "Första älskarinnan", der en alldeles liknande mordscen till sjös förekommer, men hvilken författaren lyckligt nog låter misslyckas. Mördaren och mordbrännaren Wykman i Oscarshamn utförde för öfrigt ett liknande brott, som uppdagades först efter många års förlopp. "Knifvens" sista bragd var att strypa en man i skogen och sedan

bänga upp honom på en gärdesgård, så att mordet fick utseendet af ett sjelfmord.

Efter ransakningens afslutande dömdes *Per Johansson* till döden. Många bönder, lönnkrögare, handlande och andra personer från byarne Edsäng och Norrhvåra (i "tjufvabygden"), hvilka gjort honom sällskap i fångelset, dömdes till lindrigare straff såsom öfverbevisade om delaktighet i hans förbrytelser.

Man skulle väl tro, att den person, som under åratals bokstafligen haft mord och tjufnad till sitt handverk, borde ha ett grymt, afskräckande yttre. Så är emellertid icke fallet. "Knifven" ser snarare hygglig och städad ut, om inte hans ögon, som skyggt och misstänksamt blicka emot den, hvilken genom det lilla titthålet ser in i hans cell, för närvarande ha ett mörkt, fränstötande uttryck.

Enligt hvad som berättats, lär "Knifven" för närvarande befinna sig i ett sinnestillstånd af ånger och djup nedslagenhet — hvarom äfven hans skrifter i rätterna bära vittnesbörd. Han söker deri försvara sig genom att visa, hur han af dåliga människor blifvit lockad till det onda, och han slutar sin böneskrift till Delsbo tings-

lag med en förhoppning, att de vid mordens begående förmildrande omständigheterna (d. v. s. att de mördade samtliga varit stora skurkar!) måtte något förminska strängheten i det straff, hvartill han gjort sig förtjent, men som han *med bäfvan väntar!*

Af dessa ord framgår, att den olycklige brottslingen fruktar för döden. Någon lär ha frågat honom, hur det var möjligt, att han, som nu sjelf fruktar att stå ansigte mot ansigte med döden, kunnat så obarmhertigt bringa flere af sina medmenniskor i samma fördömmelse? "Ja, jag har ju icke förrän nu tänkt på hvad det vill säga," var det gripande svaret.

"Knifvens" slutliga dom förberedes i högsta domstolon, hvars afgörande kan väntas med det första.

När dufvan kuttrar på sitt slag  
För sina vänner kära,  
Till andra trakter beder jag  
Min sångmö vingar bära.

Till Delsbo uti Helsingland  
Och tjufvabygden fula,  
Bekant för sina mördarband,  
Till Delsbo-knifvens kula.

Per Johansson, så är hans namn,  
 I godt förvar han sitter,  
 En menskosjäl i djefvulshamn  
 Fördold bak lås och gitter.

Han tog ett lif, han tog väl tre,  
 Af gods och pengar mycket  
 Och människor han mördade  
 För femti kronor stycket.

Nu är han omvänd, spak och from,  
 Gömd uti cellen trånga,  
 Afvaktande när lagens dom  
 Skall i fullbordan gånga.

Hans enda ursäkt är att ha  
 Befordrat till de döde  
 Blott några odjur som ej ska'  
 Förtjent ett bättre öde.

Men den som riktigt styra vill  
 Rättvisan här på jorden,  
 Bör akta sig att gripa till  
 De fula lömska morden.

Ty alltid randas hämnens dag  
 Och han får skörda lönen  
 För sina dystra företag,  
 Sen hjälper ej ens bönen.

**Lönnkrögarnästet i Alfta.**

---

1871

Det för sin egendomliga naturskönhet så högt beprisade Helsingland har i senare tider låtit tala om sig ofta och mycket. Tyvärr har dock lejonparten af intresset icke upptagits af naturskönheten, som en gång inspirerade en uug skald till den hänförande sången om

Ljusnan högt bland nordanfjell,  
Der gladt han gångar fram på ljusblå bana,

o. s. v., utan hvad som under en följd af år i synnerhet gjort Helsingland beryktadt, är dess med nya hemska tillägg oupphörligt ökade, länge allt för rika brottmålsistoria, hvilken satt en svår skamfläck på provinsen.

Helsingefolket har af ålder varit känt för sin stolthet och styfnackade envishet, hvilka egenskaper dock hos flertalet parats med redbarhet och mycken klokhet. Ett i ögonen fallande karaktärsdrag hos helsin-



gen är hans i allmänhet godmodiga yttre väsen och vänliga umgängessätt, och han har äfven blifvit berömd för sin gästfrihet. Någon fåfänga har man likväl velat påbörda honom, i det han bland annat gerna briljerar med storståtliga gårdsbyggnader, hvilka ofta till största delen sakna inredning och sålunda påminna om ett skal utan kärna.

De sämst beryktade bland provinsens socknar ha förut varit Delsbo och Norrala, i synnerhet den förstnämnda. Betecknande för befolkningens skaplynne är ett gammalt ordspråk från den tid, då spöstraffet ännu tillämpades här i landet och då det hette i Delsbo, att det var "strunnt till karl, som inte slitit spö." Att ha undergått detta straff betraktades alltså som ett bevis på manhaftighet. Detta förrådde en ovanligt dryg portion af vild råbet. Delsbofolket hölls dock en lång tid i tygeln af socknens kyrkoherde, hvilken med kraftig hand förde moralens spira. Befolkningens seder förbättrades och illdåden blefvo mera sällsynta, tills de nu åter under senare åren tilltagit i mängd.

Under årens lopp har emellertid Jerfsö genom flera ruskiga illdåd börjat dela den bedröfliga äran af det rykte, som förr nä-

stan uteslutande tillkommit Delsbo, och nu har sednast det förut såsom fredligt ansedda Alfta fått sitt namn inregistrerad bland de mest illa anskrifna socknarne genom det hemska blodsdåd, som föröfvades den 1 maj 1892, då länsman Gavell och fjerdingsman Norén fingo släppa till lifvet.

Denna mordgerning är en bland de mest upprörande som någonsin timat i vårt land.

\* \* \*

Vid 5-tiden på söndagseftermiddagen den 1 maj infann sig länsman Gavell i Mossbo för att hos f. brukaren Per Olof Olsson göra beslag å 80 liter bränvin, som dagen förut öfver Bollnäs anländt från Söderhamn. Olsson och hans tre söner — Karl Erik, född 1874, Anders, född 1866, och Per Johan, född 1862 — voro kända som notoriska lönnkrögare

Olssons gård har två mot hvar andra liggande envånings boningshus. Herr Gavell gick först in i den ena byggnaden, der han bland flera supbröder träffade Olsson sjelf, hvilken rusade på länsmannen, rusade honom och hotade honom med stryk. Emellertid hade två af sönerne, Karl Erik

och Anders, begifvit sig in i den midt emot belägna stugan, och då det syntes misstänkt att bränvinsförrådet förvarades der, skyndade herr Gavell och fjerdingsman Norén dit. Stugan hade två rum, ett yttre, det större, och ett inre, det mindre. Bränvinet var verkligen förvaradt i det inre rummet.

Af fruktan att den snygga handteringen skulle bli avslöjad, rusar sonen Anders in i det inre rummet och skyndar sig att stänga dörren. Med en kraftig stöt slår emellertid hr Gavell upp dörren och kommer in i rummet. Fjerdingsmannen Norén följer tätt efter och står just på tröskeln, då ett skott smäller och träffar Norén i ryggen. Det var den adertonårige Karl Erik, som bakifrån lömskt smugit sig på honom. Den skjutne faller under jemmer baklänges i golfvet. I nästa sekund rusar hr Gavell ut i yttre rummet, går rakt på Karl Erik och lyckas frånrycka honom geväret och slunga det under sängen. Brodern Anders ilar nu till Karl Eriks hjälp och hr Gavell tvingas till en häftig brottnings med dessa vilddjur.

Då bröderna sett länsmannen komma, hade äfven Anders laddat ett gevär — båda hade bakladdningsvapen. Det Anders lad-

dat var af gröfre kaliber och lades af honom i en säng i inre rummet. Brottningen pågår en kort stund, och hr Gavell kastas till golftet af brödernas förenade krafter.

Snabb som tanken ilar nu den yngste uslingen, den ofvannämnde 18-årige Karl Erik, in efter broderns gevär, som skulle bli hr Gavells bane.

Trots att den starke, äldre brodern håller hr Gavell hårdt i armarne bakifrån, lyckas han dock få ett tag om mynningen på geväret, med hvilket Karl Erik söker lägga an. Karl Erik rycker dock till sig vapnet och riktar det i hast mot hr Gavells bröst samt trycker af så nära att kläderna svedas. Skottet smäller af och hr Gavell störtar, ögonblickligen dödad, baklänges i golftet.

Under allt detta har fjerdingssmannen Norén under hemska qval lyckats släpa sig ut på förstugutrappan. Efter dådet mot hr Gavell går den unge skurken Karl Erik ut på gården och griper sig an med att ladda om geväret för att dermed gifva den sårade Norén ännu ett skott. Han uttalar sin afsigt högt. Han säger:

— Du har varit en djefvul, du också; du ska' ha!

Den sårade bönfaller om förskoning men det synes ej det minsta röra detta odjur. Någon främmande afstyr dock det andra skottet, som ämnats åt fjerdingmannen.

Under det blodscenerna inne i stugan utspelades, hade en främmande person, soldatsonen Per Pettersson, legat der inne i en säng. Långt ifrån att afstyra blodsbragderna lär han ha tillropat gerningsmännen:

— Lägg an ni, pojkar!

Emedan Per Olsson och hans söner hotat att nedskjuta hvar och en, som försökte intränga till dem, ansågs förstärkning behöflig för att häkta dem, hvarför polismännen Stråle och Svärd samt sex med skjutgevärför beväpnade personer afreste från Bollnäs för att biträda vid häktandet.

Dessa åtgärder blefvo dock öfverflödiga tack vare kronolänsmannens i Ofvanåker, Carl Sundberg och fjerdingmannen Nils Delanders oförskräckthet och rådighet. — Desse begåfvo sig, sedan de iklädt sig arbetaredrägter, till Mossbo och arresterade alla invånarne i lönnkrögarenästet. Förklädnaden gjorde att ingen uppmärksamhet fästes vid dem. — Vid inträdet funno de

tre af Per Olssons söner liggande i en säng och de skyndade sig att sätta handklofvar på dem. Utkomna på gården träffade de Per Olsson, som icke kände igen de förklädde tjenstemännen, och derpå blefvo så väl fadern som den fjerde sonen häktade.

I ett lider vid gården anträffades tre skarpladdade bössor.

Så lyder i korthet berättelsen om dessa förfärliga brott, hvori hufvudpersonen knappast hunnit trampa ut barnskorna.

För det mod och beslutsamhet herrar Sundberg och Delander lade i dagen vid gripandet af desse samhällsvådliga personer, har kongl. maj:t tilldelat dem hvar sin medalj, hvilka belöningstecken blefvo till dem högtidligen öfverlemnade i Ofvanåkers kyrka söndagen den 31 juli af kyrkoherden L. Fredborg, hvilken i ett gripande tal framhöll den sjelfuppoffring och sinnesnärvaro desse begge män visat vid det kritiska tillfället.

\* \* \*

I länsman Gavells hem sitter på aftonen den unga hustrun, med oro afvaktande makens hemkomst från sitt farliga värf. — Han dröjer länge, länge . . . . Till sist

kommer i hans ställe ett dödsbud . . . . —  
 Gripen af förtviflan, sluter modern sina  
 späda barn intill sig. De förstå lyckligt-  
 vis ännu icke hela vidden af sin förlust —  
 förlusten af en far, genom mördarehand  
 bortryckt i blomman af sin mannakraft. —  
 Men modern är nästan bragt till vansinne  
 af sorg och smärta.

O, i nidingar, som hafven enkor och  
 faderlösa barn på ert samvete! — Mätte  
 Herren en gång vara barmhertigare mot er,  
 än i varit mot edra medmenniskor.

\* \*  
 “

Åtta dagar sednare är sockenkyrkan  
 fullpackad af menniskor. Den unge läns-  
 mannens misshandlade jordiska qvarlefvor  
 skola invigas åt den eviga hvilan. Akten  
 förrättas under djupt deltagande. Men då  
 begagnar kontraktets främste prestman till-  
 fället och riktar till församlingen ett straf-  
 fande och varnande tal.

— Hvem bär skulden? — spørjer han.  
 — Jo, icke blott illdådets föröfvare utan i  
 alla, som i lång tid tillåtit giftet att sprida  
 sig i samhällskroppen. Nu har icke blott  
 på församlingen ntan på hela provinsens  
 vapensköld blifvit satt en fläck, som icke

snart kan utplånas. — Resen er som en man  
och utroten ohyran:

Mätte prestmannens ord icke ha fallit  
på hälleberget.

\* \*  
\* \*

Ransakningen, hvilken gått jemförelse-  
vis ganska fort, i det alla ha i det närma-  
ste erkänt sig skyldiga, har nu afslutats  
inför södra Helsinglands vestra tingslags  
häradsrätt. — Den 13 juli 1892 kl. half 5  
på eftermiddagen afkunnades domen, hvari-  
genom Karl Erik Pettersson och Anders  
Pettersson dömdes till lifstids straffarbete  
och ständig vanfrejd, den förre för mordet  
å Gavell och Norén, den senare för delakti-  
ghet i mordet på Gavell. Straffet mildra-  
des af häusyn till bådas bristfälliga upp-  
fostran samt till Karl Erik Petterssons ung-  
dom.

Krymplingen Per Johan Pettersson döm-  
des såsom anstiftare af mordet å Gavell,  
för våld mot Norén samt för olaga brän-  
vinsutskänkning att i ena bot mista lifvet.

Fadren, Per Olsson, dömdes till straff-  
arbete i 1 år och 7 dagar för undanröd-  
jande af bevisen för våldet mot Gavell och  
Norén, för misshandel mot f volontären



Vennström samt för olaga bräuvinsutskänkning. Soldatsonen P. Pettersson frikändes.

\* \* \*

Må nu ridån fällas öfver denna hemska taffla och måtte det dröja mycket mycket länge innan man får höra lika sorgliga historier omtalas, äfven från det nu så illa beryktade Helsingland. — Nu tycker man i hela landet sig se Ljusnans blåa band skifta i blodets färg.

---

En sång mig lyster sjunga som är alldeles  
 ny,  
 Om hvad som händt i Alfta, just uti  
 Mossbo by.  
 Det var en unger länsman och så en  
 fjerdingsman,  
 Som offer hafva fallit för mördarns hemska  
 hand.

Ja denna hemska gerning som nyss  
 utöfvats har,  
 Det var uti maj månad som ingick skön  
 och klar.

Man hade tänkt att bildning sig trängt till  
 folket ner,  
 Men nu mordlustan tyckes ha gripit fler  
 och fler.

Så far ett bud kring Norden, hvad hemskt  
 man spörja får,  
 I Helsingland man mördat två män i  
 ålderns vår;  
 Gavell han het' den ene, den andre Nils  
 Norén,  
 På deras grafvär solen nu lyser med sitt  
 sken

En far med trenne söner begingo dessa brott,  
 De sitta nu i cellen och vänta på sin lott.  
 De satte skräck i många när de i frihet var,  
 Nu långa år få gälda hvad stunden brutit  
 har.

I denna sak nu rätten afkunnat har sin  
 dom,  
 För alltid Karl och Anders bli inom lås  
 och bom,  
 På stupestocken Johan får mista lifvet sitt,  
 Och fadren, Pelle Olsson, blir inne året ett.

Tänk hvilka svåra plågor de skola nu utstå,  
I mörka, kalla cellen de skola vandra få,  
Nu få de sitta inne likt fogeln i sin bur  
Och kanske aldrig skåda Guds härliga  
natur.

Jag nu till sist vill nämna ett ord till  
hvar och en:  
Låt aldrig någon locka från rätta vägen  
hän;  
Låt aldrig dryckenskapen med dig få  
öfvermakt,  
Gör aldrig hvad som ondt är, var ständigt  
på din vakt.

---

## En olycklig millionär.

I en af de stora klädesaffärerna i Londons City ses en ålderstigen man, klädd i gamla luggslitna kläder, som voro moderna för åratals sedan, vandra omkring utan mål.

Affären är ett af dessa etablissement, som liknar små städer. Den sysselsätter mellan två och tre hundra personer. Grundlagd för ett halft århundrade sedan af en energisk ung man från landet, har den utvecklats till en af dessa gigantiska affärer, hvilkas förbindelser sträcka sig öfver hela jorden.

Den gamle gentlemannen bär en penna bakom örat och en liten anteckningsbok i handen, och som han går der och vandrar röra sig hans läppar liksom till räkning.

Då och då stannar han för att plocka upp en knappnål eller en pappersbit från golvet. Nålen sätter han fast i rocken och papperet stoppar han i fickan.

Bokhållare och drängar, som rundt omkring äro i fullt arbete, bry sig ej om honom annat än då han kommer i deras väg,

då stiga de vördnadsfullt åt sidan och låta honom passera

Kunderna, som ständigt strömma in och sprida sig öfver hela byggningen, se på honom halft leende, halft beklagande.

Hvarje menniska i Londons city känner hans historia.

De veta att denne olycklige gamle man är grundläggaren till denna storartade affär; att han är millionär, att han liksom i forna dagar kommer dit när den öppnas och stannar till stängdags, och att han utför tjänst som vaktmästare mot en aflöning af 30 shillings i veckan, hvilka penningar han ordentligt uppbär.

Denne mäktige köpman, denne millio- när, far om aftonen hem till sitt hus i Kennington der han är omgifven af en rik mans komfort, men han förstår ej att det är hans. Han förföljes dag och natt af den fixa idén att han är fattig och skall dö på arbetsinrättningen.

För att lugna hans sinne förse sönerna honom med trettio shillings i veckan och dessa uppbär han som sagdt ordentligt för att åtminstone kunna få till en anständig begrafning åt sig, som han säger, då någon tillfrågar honom derom.

Han har släpat hela sit lif för att samla förmögenhet och på gamla dagar, då han skulle njuta lönen för sin möda, då har han blifvit förryckt.

Han är millionär och tror sig sjelf vara en fattig man.

För femtio år sedan låg verlden öppen för honom. Han var ung, stark och förståndig, och han beslöt att göra sin lycka.

Han hängaf sig åt denna uppgift, med entusiastisk ifver åsidosättande allting annat i lifvet. Han gifte sig och fick flera barn innan framgången kom. Han var en god make och fader, men han lät ej den husliga sällheten hindra sig från affärs-göromålen.

Sommar och vinter lemnade han hemmet kl. half nio på morgonen och återvände half åtta på qvällen. Han hade ingen tid öfrig att rusta med barnen eller samtala med hustrun. Ingen utflykt till landet fick afbryta de dagliga göromålen.

Vår hjelte skulle göra sin lycka. När det var gjordt, då skulle han slå sig i ro men ej förr.

När han blifvit en medelålders man hade han hunnit öfverflygla de flesta af sina konkurrenter och hans firma var känd

vida omkring som den mest blomstrande affären i Londons City.

Hans lokaler utvidgades, närstående hus införlifvades med hans och till sist fann han sig likna en kung, med ett svartklädt garde till sin tienst.

Men ännu var det ej slut med hans jägtande efter rikedom.

Hans söner hade växt upp och blifvit delegare af firman och han skulle mycket väl kunnat draga sig från affären och njuta af rikedomens frukter hela sitt återstående lif.

Men han var ej nöjd. Hans affär upptog endast halfva sidan af gatan, han ville äfven ha den andra halfvan. Hans omsättning var fyra millioner om året, hvarför skulle den ej kunna bli åtta?

Inom affärsverlden ansågs hans firma vara den andra i ordningen, hvarför skulle den ej kunna bli den första?

Han skulle arbeta ytterligare fem år på denna uppgift och sedan sluta.

Han utförde sin föresats, Bittida och sent var han i affären, planläggande, rådgifvande, kontrollerande. Allt hvad han företog sig lyckades väl, hvarje ny gren

af affären som öppnades gick med framgång.

De fem åren voro snart tilländalupna, och han började känna sig belåten.

Sönerna, som länge varit delegare i firman, skulle ensamma få styra och ställa och han skulle helt och hållet dra sig tillbaka.

Han erkände att han ej kände sig så stark som vanligt och att hans tankeförmåga började minska. Han behöfde längre tid för att samla sina tankar och han vardt otålig öfver småsaker.

Ja, han skulle sluta. Verket skulle dock utföras, och om sex månader vore han klar.

Han var ju millionär och det fans intet skäl hvarför han skulle fortsätta och arbeta. Affären skulle fortfarande ge honom betydlig inkomst, fastän han måste låta sina kompanjoner få större andel än förut.

När fem månader voro qvar af den bestämda tiden, fick han ett slaganfall och måste genast föras till sitt hem.

Allt hvad medicinsk skicklighet kunde uträtta gjordes för köpmansfursten, men han uppsteg från sjuksängen såsom en utfattig stackare.



Utfattig, icke i verkligheten, men i inbillningen.

Hans förstånd var borta och han beherskades af en fix idé.

Han inbillade sig att han var ruinerad, att han förlorat allt hvad han egt i världen och att han nu var tvungen att arbeta för sitt uppehälle.

Så fort han var i stånd att gå ut gick han till affärslokalen och sökte anställning hos sina söner.

Med tårar i ögonen bad han dem antaga sig som dörrvaktare, packhuskarl eller dylikt, hur ringa det än var.

Sönerna, som rättade sig efter läkarens råd, tillfredsstälde hans vurm och antog honom till ett sorts öfverstyre för det hela.

Intet kunde förmå honom att stanna i hemmet. Han skulle upp kl. 7 på morgonen, ut från sitt vackra hem och fara på omnibus till City. Han skulle biträda med öppnandet af affären och om vintern sköta eldningen på kontoret. Alla biträden hade stränga order att ej befatta sig med "guvernören

"Den stackars gamle guvernören" kallade de honom. Och mången nykomling, som hade några få kronor i veckoaflöning

kände medlidande med den sinnesrubbade millionären, deras husbonde, som blifvit olycklig på gamla dagar, genom fruktan för fattigdomen.

Han var verkligen öfvertygad om att han skulle dö på fattighuset och påverkad af denna fruktan nekade han att mottaga någon föda de dagar veckoaflöningen utdelades. Sönerna nödgade honom att äta med sig, men äfven då, oaktadt de vaktade honom, tog han oförmärkt maten i sin näsduk och gömde undan den liksom hundarne gömma gamla ben. Han skulle spara den så att han inte behöfde komma att svälta.

Så hände det stundom att han blef mycket hungrig. I hemmet hade de då den största möda att förmå honom äta. Han ville inte sitta i den stora våningen utan smög sig ut i köket till tjänarne. Han var fattig, sade han och därför var detta hans plats. Hans familj, öfvermåttan bekymrad, försökte alla upptänkliga medel för att få bort hans fixa idé.

En gång höllo de honom hemma och nekade honom att gå till City. Han slet sitt hår och jemrade sig öfver att han ej blef utsläppt; han skulle förlora sin aflöning och då vore han tvungen att komma

på fattighuset Hans ängslan och ångvoro så verkliga, att de måste låta honom gå.

Han skyndade kortaste vägen till kotoret och gråtande bönföll han hos sina söner hans goda, vänliga husbönder, att hafva öfverseende med honom och behålla honom i sin tjenst.

Så i olycka och elände förflöto de sista åren af den mäktige millionärens lif.

Den förmögenhet, för hvilken samlande han åsidosatt alla nöjen och allpligter, gjorde honom nu ingen glädje. Det var lika onyttigt för honom som om det aldrig funnits till.

Detta är ej någon saga. Berättelsen om Londonmillionären, som fruktade att svälta ihjäl och som var dörrvaktare i sin egen affär, är allt för väl känd i City. Den stora affär, som grundades genom hans skarpsinne och idoghet är ännu blomstrande och fortsättes i den gamla firmans namn.

---



1001851134

