

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.







Enbusken.

En mycket märkwardig historia om en
Gosse, hwars Sader blef bedragen att
uppåta honom, hwarefter benen för-
wandlades till en Fogel.



Semte en Historia
om
RöstwareBrudgummen.

Lund 1834, i Landbergsska Boktryckeriet.

Handwritten text, likely a title or address, appearing as bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely a title or address, appearing as bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten text, likely a name or address, appearing as bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely a name or address, appearing as bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely a name or address, appearing as bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely a name or address, appearing as bleed-through from the reverse side of the page.



För mycket längesedan, wist öfwer Twåtusende år, war det en Landtman, som hade en wacker och god Hustru; de älskade hwarandra ganska mycket, men fingo inga barn, fastän de högligen önskade det, och Hustrun natt och dag bad derom. På gården, utanför deras Hus, wårte en mycket stor Enbuske. En gång om wintern stod Hustrun bredwid den, och skalade ett Apple, då skar hon sig i fingret, och blodet dröp i snön. "Ack! sade Hustrun suckande, och stirrade ned på blodet, och blef så underlig till mods: om jag ändå hade ett Barn, så rödt som blod och så hwitt som snö!" Och när hon sagt detta blef hon så innerligt glad, och det föreföll henne, som om hennes önskan skulle uppfyllas. Derpå gick hon tillbaka in i huset; och nu förled en månad, då smälte snön bort, och två månader, då war det grönt, och tre månader, då sprucko blomsterna ut, och fyra månader, då stodo både träd och wårter i full fågring; då sjöngo foglarne, så det genljöd genom skogen, och blomman föll af träden, då war den femte månaden förbi, och hon stod bredwid Enbusten. Den luftade så wäl, och hennes hjerta hoppade af glädje, så hon ej kunde hålla sig ifrån att

tacksamt knåfalla. Och när den sjette Månaden var förbi mögnade frukten, och hon blef helt stilla och lugn; den sjunde månaden gick hon till Enbusken och under tårar åt af des bår; derefter blef hon bedröfwad och sjuk. Nu gick den åttonde månaden förbi, då lät hon kalla sin man, gråt och sade: "när jag döer så begraf mig under Enbusken." Derefter blef hon tröstad och glädde sig. Då den nionde månaden var förbi födde hon ett Barn, så rödt som blod och så hwitt som snö, och då hon fick se det, dog hon af glädje. Hennes man förjde mycket, och begrof henne, som hon begårt, under Enbusken.

Då någon tid war förbi, började Mannens sorg att minska, och någon tid derefter upphörde han alldeles att förja, och ännu en liten tid, så tog han sig en Hustru igen.

Med sin sista Hustru fick han en Dotter; men det Barn hans första Hustru födde war en Son. Hustrun älskade sin Dotter högligen, men då hon kastade ögonen på den lilla Gosen blef hon ond, och tänkte alltid på, hur hon skulle kunna ställa sin Dotter hela förmögenheten; och den Dnde ingaf henne, att hon riktigt hatade Gosen, knuffade honom från det ena hörnet till det andra, nöp och slog honom, så att det stackars Barnet alltid war i ångest.

En gång, då Hustrun gått in i kökskammaren, kom den lilla Flickan och begårde ett äpple. Modren öppnade kistan, hwari äpplena lågo, och gaf henne ett. Men kistan hade ett stort, tungt lock med ett skarpt jernlås. "Mamma, får inte Bror också ett?" sade Flickan. Det för-

tröt Modren, men likväl sade hon: "Åh jo, när han kommer hem." I detsamma fick hon se Brodern komma, och då var det alldeles som om den Dnde fått makt med henne. Hon tog hastigt åter äpplet af Flickan, och sade; "du skall ej ha, förr än din Bror också får." Dermed kastade hon äpplet i kistan och låste igen den. Då Gossen kom in genom dörren, sade hon helt wänligt: "will du ha ett äpple, min Son?" men illskan lyfte i hennes ögon. "Mamma, du ser så ond ut, sade Gossen, men gif mig ändå ett äpple." Modren sade; "kom hit och wälj dig sjelf ett" och öppnade locket. Då Gossen bugade sig ned i kistan, kunde hon ej styra sig — knaps! — slog hon locket till, så att hufwudet föll ned bland äpplena. En rykning genomför henne, och hon tänkte: "om ändå detta wore ogjort." Derpå gick hon i ett annat rum, tog en hwit halsduk, satte Gossens hufwud på halsen igen, bandt halsduken deromkring, så att ingen kunde se något, satte honom på en stol wid dörren, och stäck äpplet i hans hand.

En stund derefter kom Malena in i köket till modren; hon stod wid spisen, och hade en gryta med kokande watten framför sig, och rödde deruti oupphörligt. — Mamma, sade Malena, Bror sitter wid dörren, alldeles blek, och har ett äpple i handen. Jag har bedt honom att han skulle ge det åt mig, men han swarade intet, och då blef jag helt försträckt." — "Gå in igen, sade modren, och om han ej swarar dig, så gif honom en örsil." — Malena gick, och sade: "Bror! gif mig äpplet!" men han teg; då gaf hon honom en örsil, så hufwudet föll af. Hårdfwer blef hon fasligt försträckt, började gråta och shri-

Fa, sprang till modren och sade: "ack, mamma! jag har slagit hufvudet af min Bror", och gråt och gråt, och wille ej gifwa sig tillfreds. "Malena! sade modren, hwad har du gjort? men tig bara, att ingen själ märker det; det kan i alla fall icke hjälpas; wi ska stufwa honom med sötsur sås." Då tog Modren den lilla Gossen, hackade sönder honom, lade honom i en gryta, och satte den på elden; men Malena stod bredwid och gråt, och tårarne föllo i grytan, så intet salt behöfdes. — Nu kom Fadren hem, satte sig till bords, och frågade: hwar är min Son? — "Ack, sade Modren, han har gått till Landet, till sin Morfar, och will bli derute någon tid." — "Hwad skall han göra der? och inte har han tagit affled af mig." — "Ah, han wille så gerna ut och bad mig, att få bli der en sex weckor. Han är ju alltid wälkommen." — "Men, sade Fadren, det gör mig ledsen; det är ej rätt af honom, ty han hade först bordt sagt mig till." — Han började att äta, och sade: "Malena! hwarföre gråter du? Bror kommer nog igen." — Ack, min Gustru; fortsfor han, hwad den maten smakar mig wäl; gif mig mer!" — Och ju mer han åt, des mer wille han ha; och sade: "gif mig mer; du får ej något med, ty det förefommer mig, som om den här rätten hörde mig ensam till." Och han åt, samt fastade benen under bordet, tills han slutligen förtårt alltsammans. — Men Malena gick efter sin bästa silkeshalssduk, plockade alla benen tillsammans, knöt in dem i halssduken, gick ut på gården, lade dem i gröna na gräset under Enbusken, och gråt sina modiga tårar. Så snart hon lagt benen dit, blef hon genast glad i sitt hjerta, och gråt ej mera. S detsamm a böjde quistarne sig nedåt, så att de

alldeles öfvertäckte benen, en stark himma omgaf
busken, och midt i busken brann en eld, hvaru-
tur flög en underflön Fogel; den sjöng så herr-
ligt och flög högt i luften. Då den var borta
stod Enbusken återigen lika som den varit förut,
men halsduken med benen var borta. — Male-
na blef af hjertat glad, och det föreföll henne,
som om hennes Bror ännu lefde; derpå gick hon
in i huset, och satte sig att äta.

Men Foglen flög bort till en Guldsmeds
Hus, der han satte sig, och började sjunga:

Hör mig min Moder lade försär,
Jag dog och min Gader mig är.
Min syster Malena
Tog alla bena,
Knöt in dem i silkesduk. — Till slut
Hon lade dem under Enbusken ut.
Klivi! Klivi! då blef jag en Fogel så
wacker!

Guldsmeden satt i sin werkstad och arbeta-
de på en Guldked; då hörde han Fogeln som
satt på taket och sjöng, och han tyckte det war
så skönt. Han steg upp, sprang ut på Gatan,
men tappade sin ena toffel i rännsten; förskinnat
hade han på sig, i ena handen höll han Guldked-
den och i den andra en tång. Solen sken klart, och han
ställde sig så, att han rätt noga kunde betrakta
Fogeln. "Min wackra Fogel, sade han, hwad du
sjunger skönt; sjung om det der stycket en gång
till." — "Nej sade Fogeln, två gånger sjunger
jag ej för intet; gif mig Guldkeden, så skall jag
sjunga en gång till." — "Der, sade Guldsme-
den har du kedden, sjung nu en gång till." —
Då flög Fogeln ned, tog Guldkeden i sin hö-
gra klo, satte sig änyo på taket och sjöng:

Hör mig min Moder lade försär,
Jag dog och min Gader mig är.

Min syster Malena
Tog alla bena,
Köst in dem i silkesduk. — Till slut
Hon lade dem under Enbusken ut.
Kliwit! Kliwit! då blef jag en Fogel så wacker!

Derefter flög han till en Skomakare, satte sig på taket och sjöng:

För mig min Moder lade försät,
Jag dog ic.

Detta hörde Skomakaren, sprang ut i bärren skjortärmarna, såg upp åt taket, och måste hålla handen för ögonen, mot det starka solskenet. "Fogel, sade han, hwad du sjunger wacker!" och ropade på sin Hustru, att hon skulle komma ut och se den sköna Fogeln, ty han hade röda och gröna fjädrar, om halsen sken han som rent Guld, och ögonen strålade som stjernor. — Hustrun ropade ut sin Dotter, sina andra Barn, Gesäller, Gosar och Pigor, och alla kommo ut att betrakta Fogeln. "Kära Fogel, sade Skomakaren, sjung om det der snycket en gång till." — "Nej, swarade Fogeln, två gånger sjunger jag ej för intet; du måste gifwa mig något derför." — "Min Hustru, sade Skomakaren, gå in i verkstaden, på nedra hyllan stå ett par nya röda skor, tag hit dem." Hustrun gick, och kom igen med skorna. "Der, sade mannen, sjung nu en gång till." Då kom Fogeln, tog skorna i wänstra klon, flög upp på taket och sjöng:

För mig min Moder lade försät,
Jag dog ic.

Och då han hade sjungit flög han bort. Keden höll han i högra klon och skorna i den wänstra; och flög långt bort till en Dwarn, som war i full gång. I Dwarnen suto 20 Mjölna-

rebrångar och höggo på en sten. — Der satte
Fogeln sig i en Lind, som stod utmed Dvarnen,
och sjöng:

"Sör mig min Moder lade försät,"

Då höll den ens opp att hugga.

"Jag dog, och min Fader mig åt."

Då stadnade iwenne och lyfnade.

"Min syster Malena"

Då höllo fyra opp.

"Tog alla bena,"

Nu huggo bara åtta,

"Knöt in dem i silkesduken. — Till slut"

Nu woro de bara sju, som höggo.

"Hon lade dem under Enbusten ut."

Nu hugg bara en.

"Kliwi! Kliwi! då blef jag en Fogel så
wacker!"

Och nu stadnade åfwen den sista, ty han
hade hört slutet. "Fogel, sade han, hvad du
sjunger wäl. Låt mig också få höra. Sjung om
det der stycket en gång till!" — "Nej, sade Fo-
geln, två gånger sjunger jag ej för intet. Gif
mig den der Dvarnsten, så skall jag sjunga för
dig." — "Ja, swarade han, om den bara hörde
mig ensam till, så skulle du nog få den." —
"Sjunger han en gång till, sade de andra, så
skall han gerna få stenen." — Då flög Fogeln
ned, och alla Mjöldnarbrångarne hjälptes åt att
wälta fram stenen; då stack Fogeln halsen genom
hållet, tog så stenen med sig upp i trådet, och
sjöng:

Sör mig min Moder lade försät,

Jag dog, ic.

Och då han sjungit slut, lyftade han win-
garne, höll leden i högra klon, skorna i den wän-
stra, och om halsen hade han Dvarnstenen; och

flög långt, långt bort, tills han åter kom till sin Faders hus.

I huset suto Fadren, Modren och Malena till bords, och Fadren sade: "Hvad jag i dag är lätt om hjertat; jag känner mig så wäl till mods." — "Nej, sade Modren, jag är så tung, som om det wore åska i luften." — Men Malena satt och gråt. — Då kom Fogeln flygandes, och när han satt sig på taket sade Fadren: "Åk hvad jag är nöjd i dag; det förekommer mig alldeles, som om jag skulle få återse någon gammal wän." — Nej, sade Hustrun, jag är twårtom så orolig, så tänderna skallra i munnen på mig, och det är som om jag hade eld i ådrorna. Malena satt i ett hörn och gråt, höll sin talrick för ögonen, och gråt så att talricken blef alldeles wät, Då satte Fogeln sig på taket öfwer dörren, och sjöng:

"Sör mig min Moder lade försär,"

Då höll Modren för öronen, tillslöt ögonen och wille hwarken se eller höra; men det brusade för öronen på henne som den starkaste storm, och hennes ögon brände i hufwudet som eldlohl.

"Jag dog, och min Fader mig ä."

"Åk, min Hustru, sade mannen, hvad den Fogeln sjunger herrligt, Solen skiner så klar, och luften doftar af den kosligaste rökelse."

"Min syster Malena."

Då gömde Malena hufwudet i serwetten, och gråt. Men mannen sade: "jag går ut; jag måste se Fogeln på närmare håll." — "Åk nej! sade Hustrun, gå ej ut; det förefaller mig som

om hela huset skakade och stod i hufsan låga.”
Mannen gick likafullt ut och såg på Fogeln.

”Tog alla bena,
Knöt in dem i silkesduk — Till slut
Hon lade dem under Embusten ut.
Kliwii! Kliwii! då blef jag en Fogel så
wacker!”

S det samma låt Fogeln Guldkeden falla,
och den föll just om halsen på Fadren. Då gick
Fadren åter in, och sade: ”se sådan rar Fogel;
han har skänkt mig en Guldked, och är sjelf så
wacker.” Men Hustrun blef så ängslig, att hon
sprang långst bort i rummet med sådan fart, att
mösan föll af hufswudet på henne. — Fogeln
sjöng änyo:

”Sör mig min Moder lade försär,”

”Ack, att jag låg tusende famnar under
jord, hellre än jag skulle höra sådant!”

”Jag dog, och min Fader mig äi.”

Då bleknade Systermodren som ett lik.

”Min syster Malena”

”Ack, sade Malena jag vill gå ut, och se
om inte Fogeln också ger mig något.” — Så
gick hon ut.

”Tog alla bena.

Knöt in dem i silkesduk. — ”

I det samma kastade Fogeln ned skorna.

”Till slut

Hon lade dem under Embusten ut.

Kliwii! Kliwii! då blef jag en fogel så
wacker.”

Malena blef så glad, tog på sig skorna och
dansade in. ”Ack, sade hon, jag war så bedröf-
wad då jag gick ut, men nu är jag så lätt om

hjärtat. Det kan jag säga är en söt Fogel, som gifwit mig ett par röda skor." — "Nej, sade Hustrun, sprang upp, och håren reste sig på hennes hufvud; för mig är det som om werlden skulle förgås. Jag vill också ut, att hemta luft." — Och som hon tlef ut genom dörren — brass — låt Fogeln Qwarnstenen falla på hennes hufvud, så hon blef alldeles sönderkrossad. — Fadern och Malena hörde det och sprungo ut. Då uppsteg en stark rök och en brinnande låga från samma ställe, — och då det war förbi stod den lilla Gossen der alldeles lefwande, och tog sin Far och sin Systers i handen.

Då Fadern fick weta sammanhanget, glädde han sig deråt, att han lyckligen blifwit fri från sin elaka Hustru, uppfostrade själf sina Barn med sörsta omsorg, och sedermera lefde de alla lyckligt till äld-dagar.

Den Andra:

Röfware Brudgummen.

Det war en gång en Mjölnare, som hade en mycket wacker Dotter. När hon blef giftwuren, så tänkte han: om en hederlig friare kommer, så vill jag gifwa henne åt honom, på det hon må blifwa försörjd. Nu händte det sig, att en friare kom, som syntes wara mycket rik, och då fadren ej kände något emot honom, så lofwade han honom sin dotter; men fliedan älsfde

honom ej riktigt, så som en brud bör älska sin brudgum, utan hon kände en besynnerlig affsy i sitt hjerta hvar gång hon såg eller tänkte på honom. Gästmannen sade till henne: Hvarföre helsar du aldrig på mig, då du är min brud? "Sag wet intet hwad ni bor," svarade flickan. — Sag bor der, uti den gröna mörka skogen. — Flickan sökte undanslagter, och sade: hur skall jag då hitta dit? — Brudgummen svarade: Kom till mig om Söndag, ty då har jag bjudit främmande, och på det du skall hitta, så will jag beströ hela vägen med aska.

Om Söndagen, då flickan skulle gå till honom, blef hon mycket ängslig, och fyllde sina fjortelsäckar med ärter. Då hon kom till skogen, fann hon aska strödd och följde den vägen, men för hwart steg hon tog kastade hon ärter till höger och vänster på marken. Hon gick nästan hela dagen, och kom slutligen till ett hus, som stod midt i tjockaste skogen. Allt var tyst och stilla, och hon upptäckte ej någon lefwande warelse, då hon hastigt fick höra en röst som ropade:

Du unga brud! wänd om, wänd om!

Här i ett mördarehus du kom!

Då hon såg sig om, war det en fogel, som satt i en bur och ropade ån en gång:

Du unga brud! wänd om, wänd om?

Här i ett mördarehus du kom!

Den wackra bruden gick nu vidare ut det ena rummet i det andra, men hela huset war

tomt och öde, och ingenstädes kunde hon finna någon människa. Slutligen kom hon ned i källaren, och der satt en gammal qwinna. "Kan ni säga mig, sade flickan, om min brudgum bor här?" — "Nej, kära barn! sade qwinnan, du har kommit i en mördarfula; den brudgum, som väntar dig, är döden; Rödswarne skola säkert mördar dig. Ser du, der har jag måst sätta en stor kittel med watten; när de träffa dig, hugga de dig i stycken och koka dig deruti, och derefter äta de upp dig. Om jag inte räddar dig, så är du förlorad.

Derpå gömde hon flickan bakom ett stort fat, och sade: rör dig ej från stället, eljest är det slut med dig. Så snart Rödswarne komnat, skola wi fly tillsammans, ty jag har redan länge ledsnat att wara här. Knapt war flickan gömd, förr än Rödswarne kommo hem, och förde med sig en annan flicka. De woro druckne och hörde ej hennes jemmer och klagan. De gäfwro henne win att dricka, ett glas hwitt, ett glas rödt och ett glas gult, då brast hennes hjerta. Derpå aflådde de henne sina wackra kläder, lade henne på ett bord, högg henne i stycken och strödde salt derpå. Då blef bruden bakom fatet försärad, likasom hon också skulle dö. En af mördarne blef på flickans lillfinger warse en guld-ring, men som han ej kunde få af den, så tog han en yxa och högg af fingret, men fingret spratt i wädret och föll bakom fatet, precis i brudens sköte. Rödswaren sökte efter fingret, men kunde ej finna det; då sade en annan; "har du också sökt bakom fatet?" — "Ah, sade den gamla qwinnan, kom och åt nu, och låt fingret ligga, det springer intet bort."

Då slutade Rösfrarne att söka och gingo bort att äta och dricka, men den gamla qvinnan slog sömndryck i winet, så att de snart somnade och snarkade. Då bruden hörde att de sofwö, kröp hon fram, men som de lågo hwarstals på golfwet, måste hon klifwa öfwer dem, och hwar högst ångslig, att de skulle wakna. Men det lyckades henne, så att hon och den gamla qvinnan kommo på flykten. Ulfan hade blåst bort, men ärterna lågo qwar så att de riktigt hittade wägen ur skogen. Då de hunnit fram till qvarnen, berättade flickan för fadren allt det som händt henne.

Den utsatta Bröllopsdagen anlände brudgummen, och Mjölaren hade låtit bjuda alla sina släktingar och bekanta. Medan de sutto till bords, kommo de öfwerens att hwar och en skulle berätta något. Då sade brudgummen till bruden: Nå wäl, min wän! kan inte du också berätta oss något? Hon swarade: Jag skall berätta en dröm: Jag gick igenom en skog och kom till ett hus, men der fanns ingen menniska, bara en fogel i en bur, som två gånger ropade:

Din unga brud! wänd om, wänd om!
Sör i ett mördarshus du kom!

Men, min wän! jag drömde bara. — Då gick jag genom alla rummen, men de woro öde och tomma, till dess jag kom i källaren; der satt en gammal gumma. Bor min brudgum här? frågade jag, men hon swarade: "ack, kära barn! du har kommit i en röfwarekula. Din brudgum mördar dig och sedan han huggit dig i stycken skall han äta upp dig." — Men, min wän! jag drömde bara. — Gumman gömde mig bakom ett stort fat, och strax derpå kommo Rösfrarne

och förde med sig en annan flicka; henne gäfwode tre slags win, hwitt, rödt och gult, och deraf brast hennes hjerta. — Min wån! jag drömde bara. — Derpå aflådde de henne, lade henne på ett bord och högg henne i stycken. — Min wån! jag drömde bara. — En af Rådfrarne blef warse en guldring på hennes finger, och då han ej fick af den, tog han en yr och högg fingret af, som föll bakom fatet, just i mitt stöte, och här är fingret med ringen!" Wid dessa ord tog hon fram fingret och wiste det för alla närwarande.

Då rådfwaren såg och hörde detta, blef han alldeles blek af förskräckelse, och sökte att fly, men gästerna qwarhöllo honom och lemnade honom i Rättens händer. Han och alla Rådfrarne blefwo sedermera aflifwad. Men flickan blef kort derefter gift med en god och hederlig man, och den gamla gumman njöt hos henne sitt uppehälle till döddagar.





1001850903

