

MANIFEST

Vad kan humaniora säga om politisk praktik? Vilken plats har politisk handling inom humaniora? Vilka är de humanistiska ämnenas möjligheter, styrkor och ansvar i dagens samhälle?

I *Manifest* skriver 26 studenter och doktorander från olika humanistiska discipliner om vad humaniora är, kan och bör vara. Texterna driver inte en och samma tes; de argumenterar inte för en specifik väg framåt, utan beskriver många olika vägar. Gemensamt för bidragen är att de alla på olika sätt och från olika utgångspunkter behandlar ämnen som rör humaniora, politisk handling och aktivism.

Sedan studentantologin *Meningens motstånd* publicerades 2014 har samtalet om humanioras vara och framtid fortsatt. Hur går vi vidare från den kris som vi påstås befinna oss i, och som redan ältats av så många röster? Hur ser framtiden ut? Hur kan humaniora påverka i samhället, och hur påverkas humaniora av vad som sker utanför universiteten och dess institutioner?

Är humaniora inte mer än en marginaliserad hobbyverksamhet i periferin av våra högre utbildningar? I den här antologin presenteras flera exempel på ett motsatt synsätt, som istället hävdar humanioras värde, styrkor och nödvändighet, just på grund av hur världen och det politiska klimatet ser ut idag. Texterna i *Manifest* angriper frågor om humanistisk och politisk handling på vitt skilda sätt, men tillsammans visar de hur humanioras framtid består av röster som inte låter sig marginaliseras, som argumenterar för en samhällsnära, aktiv och politisk humaniora.



INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR,
IDÉHISTORIA & RELIGION



9 789188 348852 >

MANIFEST

MERI ALARCÓN, MATILDA AMUNDSEN BERGSTRÖM
& TANIA KAVEH (RED.)

Lir



MERI
ALARCÓN,
MATILDA
AMUNDSEN
BERGSTRÖM,
TANIA
KAVEH (red.)

22
TEXTER
OM
HUMANIORA
OGH
POLITISK
HANDLING