

ALVIN

Så om jag fattat det rätt... om jag säger att jag tycker om det så skickar du in den.

THOMAS

Precis.

ALVIN

Och om skolan tycker om den så kommer du in.

THOMAS

Precis.

ALVIN

Och om du kommer in så åker du härifrån.

THOMAS

Precis.

ALVIN överväger detta.

ALVIN

Och vad händer om jag säger att jag inte tycker om den?

THOMAS

Ja, då vet jag faktiskt inte.

ALVIN

Oooh! Ditt liv ligger i mina händer. Spännande. Läs.

18. Fjärilen

ALVIN fortsätter att jobba under tiden THOMAS läser.

THOMAS

Fjärilen. Av Thomas Weaver.

ALVIN

Fjärilen?

THOMAS

Aa.

THOMAS fortsätter försiktigt och lite tvekande.

I ETT FJÄRRAN LAND
BLAND SKOG OCH BLOMMANDE NYPONROS
JA, DÄR BODDE DET EN FJÄRIL PÅ EN GREN
OCH GENOM DETTA PARADIS
DÄR STRÖMMADE EN FLOD
SOM LEKTE MED VINDENS VARMA BRIS.

THOMAS ser på ALVIN och hoppas på någon form av godkännande.

ALVIN

Fortsätt.

THOMAS

EN VACKER DAG
SATT VÅR FJÄRIL INVID FLODENS STRÖM
OCH UNDRADE VAR VÅGORNA TOG SLUT.
HAN TOG SKYDD FÖR VINDEN
FÖR EN SOMMARBRIS ÄR STARK
OCH SVÅR FÖR FJÄRILAR ATT RIDA UT.

"FJÄRILAR SOM JAG,"
SA HAN,
"VI ÄR ENKLA DJUR
OCH OBETYDLIGHET DET FINNS I FJÄRILENS NATUR.
MEN JAG SVÄVAR OCH TAR VARA PÅ
DET LILLA JAG FÅR SE
FJÄRILAR SOM JAG, FÖDDES JU TILL DET."

THOMAS börjar få mer självförtroende. ALVIN stannar upp i sitt arbete och iakttar sin vän.

OCH NÄSTA DAG SÅ FRÅGADE HAN FLODEN:
"FRÖKEN, VART LEDER DINA SVALL?
SÄG, VART GÅR DINA VÅGOR
OCH VAR SLUTAR DIN DANS?
SÄG VART SKA DU NÅGONSTANS?"

OCH FLODEN SA: "JAG FORSAR UT I HAVET,
OCH JAG TAR MIG DIT I SÄLLSKAP AV EN BRIS.
MIN VÄN, TA DIG TILL HAVET
DU KAN FLYGA DIT MED OSS

TILL VÅRT BLÅA PARADIS!

"FJÄRILAR SOM JAG,
SA HAN,
"VI ÄR ENKLA DJUR
OCH OBETYDLIGHET DET FINNS I FJÄRILENS NATUR.
SÅ JAG SVÄVAR OCH TAR VARA PÅ
DET LILLA JAG FÅR SE.
FJÄRILAR SOM JAG, FÖDDES JU TILL DET."

MEN VÅR FJÄRIL HAN, HAN DRÖMDE OM HAVET.
EN LÅNGTAN SOM NU FLODEN VÄCKT TILL LIV.
MEN SKA MAN FLYGA HÖGT I SKYN
FINNS DET RISKER FÖR SMÅ FLYN
SÅ FRÅN SIN GREN
BAD HAN EN VIND OM DIREKTIV...

"VAD FÅR DIG ATT BEGE DIG UT MOT HAVET?"
OCH DÅ SVARADE VÅR VIND NÅT OFATTBART:
"DET JAG BESTÅR AV DET ÄR STRÖMNINGAR AV LUFT
SOM SKAPAS AV DINA VINGARS SLAG,
JA, DINA SLAG."

"FJÄRILAR SOM DU, MIN VÄN;
MÄKTIG, STOR OCH STARK.
DINA VINGSLAG GER MIG GLÄDJEN
ATT FÅ FINNA OKÄND MARK.
NÄR DU FLYGER GÖR DU SKILLNAD
FÖR NÅT MER ÄN DET DU SER.
DU FÖRÄNDRAR ALLT, DU FÖDDES JU TILL DET."

SÅ HAN STRÄCKTE SIG
MOT HIMLEN FRÅN SIN GREN OCH HOPPA' UT
FJÄRILEN FICK SE,
SE SITT HAV TILL SLUT.

19. Övergång 4

*THOMAS tittar på ALVIN för någon slags respons. ALVIN tar sidorna från THOMAS.
THOMAS går ur dåtid.*

THOMAS

I Alvins blick såg jag nåt jag aldrig sett förut. Jag vet inte vad det var. Han väntade först i vad som kändes som en evighet, sen sa han bara...

ALVIN ger tillbaka sidorna till THOMAS.

ALVIN